



**B
O
E
K
L
A
N
C
E
R
I
N
G**

Eind oktober 2024 verschijnt mijn nieuwe boek en dat wil ik graag met jullie vieren! Op 17 november presenteer ik het boek in de passende context van de tentoonstelling 'Connecting Scents' van Claudia de Vos, en onder het genot van een heerlijke lunch.

Zondag 17 november 2024, 11.30 tot 15.00 uur
Centrum voor Religieus Humanisme
Villa Berg en Dal, Jacob van Lenneplaan 12
3743 AR Baarn
Graag aanmelden via h.a.alma@vu.nl

Over het boek:

De ecologisch crisis is een existentiële crisis en vraagt om spirituele transformatie. In mijn boek pleit ik voor een aardse spiritualiteit waarin we weer verbonden raken met de natuur en onze plek op deze planeet. Om de gezondheid van de aarde te herstellen, moeten we beseffen dat we leven in een holistisch systeem met onderlinge afhankelijkheden, dat we onmogelijk volledig kunnen begrijpen of beheersen.

‘Connecting Scents’:

Een tentoonstelling van Claudia de Vos over hoe geuren ons verbinden met elkaar en met de aarde. Het geurkunstproject ‘Boekweit en zijd’ is bedoeld om onze relatie met voeding op kunstzinnige wijze te bevragen. In ‘New Tribal scents’ liet Claudia zich inspireren door geuren die vaak in spirituele contexten worden gebruikt. Bestaat er zoiets als een ‘goddelijke’ geurervaring?